

Melodi: Til pinse når skoven bli'r rigtig grøn...

Nu tres år er gået fra I sag'd ja
og I har så fulgtes fra denne dag.
Vor Mor og vor Far er vi stolte af.
TILLYKKE – I er vores mærkesag.
Tralalalala.....



Seks børn – femten børnebørn har I fåed'
og oldebørn – tretten – vi si'r godt gåed'.
I hygger jer i jeres lille hjem
til vores besøg ser I altid frem.
Tralalalala.....

Nu kan I med taxa besøge os.
Vi skal nu blot ringe- vi glæder os.
Til Aksel og Mejner I køre kan,
samt til Moster Ellen kan I nå frem.
Tralalalala.....

I elsker at snakke om tid der svandt.
Hukommelse ej som en elefant
når det gælder navne - I ta'r en tur.
Men, husker til sidst sammen det der du'r.
Tralalalala.....



Om "damen" en tambumajor er lig,
det bider Far Åge straks mærke i.
Men, hvad de så hedder det glemmes let
Karina og Gudrun I husker bedst.
Tralalalala.....

Vor mor nyder stadig en smøg og hun
kan lide et bolche – en slikkemund.
En sveske for maven er osse go'
og hjælper det ikke så ta'r du to.
Tralalalala.....



Far Åge sin sofa jo holder af,
en god bog, så kan du en slapper ta'.
Med æbler og pærer fra Brugsens disk
så skal du nok holde din mave frisk.
Tralalalala.....

Når vi holder fødselsdag skal I med,
til børnene Farmor har stædigt ved,
at gave til dem selv du vælge vil.
Du elsker den hygger der hører til.
Tralalalala.....



Musik er I begge to glade for.
Og det er jo dejligt især da når,
på hjemmet man hygger med fællessang.
Ja, det kan vist holde jer to i gang.
Tralalalala.....

Vi håber, I festen kan holde til,
at I mange år endnu holde vil.
Vi takker for alt I været for
os alle igennem de mange år.
Tralalalala.....



Skål!

Hurra!